

Buitenland rit - het Thüringer wald

door Luuk - 8 juni 2015

De buitenland rit 2015 is verreden in het Thüringer Wald. Vijfentwintig motards, plus twee dames als duo passagiers, hebben deelgenomen aan dit evenement. Alle geboekte kamers waren bezet en de reservelijst was leeg; een droom voor de organisatie.

Deze tocht begon op donderdag 28 mei in Arnstadt en iedereen moest zelf de heenweg bepalen/ organiseren. En dat gebeurde op uitgebreide schaal.

Er zijn SkyRiders die donderdag rechtstreeks naar Arnstadt reden, maar de meesten vertrokken al op woensdag. Velen reden toeristisch naar Arnstadt met een overnachting onderweg, in bijvoorbeeld Winterberg of Koblenz. Er reed ook een groep op woensdag rechtstreeks naar Arnstadt, zodat een dag langer van Thüringer Wald genoten kon worden.

Het Thüringer Wald en omgeving bleek een fantastisch motorgebied te zijn. Er werd dan ook echt genoten. Ook het weer hielp natuurlijk mee droog!

Diverse routes werden gereden en de meest populaire routes waren "het kleine en grote woud" en het "Schiefergebirge". En niet zonder reden, want deze routes waren bijzonder mooi. In de route door het Schiefergebirge was zelfs een pont opgenomen.

Naast de routes werd door velen een bezoek aan het voormalige concentratiekamp Buchenwald gebracht. Dit kamp kwam ik pas een paar weken voor vertrek tegen en ik heb nooit geweten dat dit vlak bij het stadje Weimar lag. Een herinnering aan een zwarte periode in de geschiedenis. Indrukwekkend is het zeker.

Het verblijf in Hotelpark Stadtbrauerei Arnstadt was erg comfortabel, op een nachtelijk slijpen van de rails op vrijdag na dan. Het bier was uitstekend en regelmatig werd dit gerstenat van de eigen brouwerij op het terras genuttigd. Het bier drinkende deel van de groep kwam dus volledig aan



Hotel Stadtbrauerei Arnstadt - de motoren voor de deur van het hotel



Schiefer gebirge - met de pont over het stuwmeer

zijn trekken; het bierbrouwende deel kwam er bekaaid vanaf, want de bier productie vond elders plaats.

De eerste avond werd in het hotel gegeten. De tweede avond werd de lokale Italiaan bezocht, maar deze had duidelijk niet genoeg personeel in dienst, met lange wachttijden tot gevolg. De laatste avond werd een restaurant met Zuid Tiroler keuken bezocht. Lekker, maar Zuid Tirol ligt toch echt in Italië.

Ook de terugweg moest door iedereen zelf worden georganiseerd. Velen reden rechtstreeks terug, maar een groot aantal SkyRiders besloten in twee dagen terug te rijden. Wat ontzettend leuk om te constateren dat de Sky Riders zelf hun weg (heen en terug) kunnen vinden op de manier dat zij dat graag willen.



Hotelpark Stadtbrauerei Arnstadt - avondeten

Dit zelf georganiseerde heen- en terugwegen bleek een prima concept. Dit was voor de rijders erg leuk, maar ook uiterst praktisch voor de organisatie. Deze manier van heen- en terugreis zal in de toekomst waarschijnlijk vaker worden toegepast.

We hopen dat iedereen heeft genoten en het Thüringer Wald zal in de toekomst vast nog wel een keer bezocht gaan worden.